

**MARANATHA MARE**

**November 2012**

Jaargang 39 No 10

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

*Stel je voor dat ik Henoeh was*

*Stel je voor, dat ik Henoeh was  
en wandelde met God  
we liepen samen door het gras  
ik hoorde de stem van God:*

*kind, kijk nu eens naar alle pracht  
van bomen, bloemen en wei  
hoor, hoe het koren fluistert zacht  
de bossen en de hei*

*zie je bergen en de meren diep  
het strand en ook de zee  
ja, hoe Ik vogels, vissen schiep  
de beer en leeuw en ree.*

*Ik keek verbaasd en blij,  
hoe wonderlijk mooi en schoon  
God dat alles schiep voor mij,  
het leek wel op een droom.*

*Nooit had 'k de schoonheid zo ervaren  
toen ik wandelde alleen,  
ik zag slechts de gevaren  
en keek angstig om me heen.*

*Samen met God, hand in hand  
wandel ik door het leven:  
geen weg is onbegaanbaar, want  
soms draagt Vader God me even!*

*Gerie Minnesma*

*("In Zijn Hand Geborgen" – Gerie Minnesma)*

## **God, doorgrond mij**

In Psalm 139 bidt de Psalmist: "Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart, onderzoek mij, peil mijn gedachten. Dreig ik van u af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar u."

Bij een onlangs Bijbelstudiegelegenheid sprak onze groep over hoe we Gods tegenwoordigheid en nabijheid ervaren. Een lid van de groep vond het een beetje eng om je voor te stellen dat God ook weet wat we denken. Nabijheid is prima, maar te veel nabijheid is misschien ook niet goed? Nabijheid is namelijk niet alleen maar een positieve zaak. Mensen kunnen nabijheid ook ervaren als een bedreiging voor hun vrijheid, hun menswaardigheid, hun eigen mens-zijn. Je moet je eigen gedachten toch voor jezelf kunnen hebben!

Voor de Psalmist is Gods nabijheid een hele positieve zaak. Hij beschrijft de ervaring van binnen uit.

"Heer, u doorgrondt me, u kent me.  
U ziet mij of ik nu zit of sta.  
U verstaat mijn gedachten al van verre.  
U slaat mij gade of ik nu rust of werk.  
Wat ik ook doe: het is u vertrouwd.  
Voor er een woord komt over mijn lippen,  
weet u al, Heer, wat ik denk.  
U bent om me heen, u bent voor me en achter me,  
en uw hand ligt op mijn schouder.  
Dat u me zo kent kan ik niet bevatten,  
het gaat mijn verstand te boven."

Niet alleen kent God hem heel erg goed – van binnen uit. God is ook altijd en overal dichtbij, tegenwoordig. Zijn reactie is verwondering en lofprijzing.

Maar dan vraagt hij toch ook: "Waar kan ik u ontlopen, waar kan ik u ontvluchten? Al vroeg ik de duisternis: verberg me ...."

Vindt hij de nabijheid een beetje eng en zou hij willen vluchten, lukt het hem niet. Het is niet mogelijk om van God weg te vluchten. God is altijd tegenwoordig. Altijd dichtbij. Betekent dit dat de gelovige een gevangene is die verlangt naar vrijheid? Nee! Want het is niet nodig om te vluchten van wat goed is. In Gods nabijheid is er veiligheid, warmte en aanvaarding. Er wordt vaak gezegd: een vriend is iemand die je *echt kent*, en je desondanks aanvaardt. Dan is God bepaald onze beste vriend.

God is groot, maar steeds heel dichtbij. Dit is een wonder. Wie dit wonder ervaren hoeven niet te vrezen of te vluchten. Die kunnen juist *met God* worden wat ze kunnen zijn – in Gods nabijheid echt mens worden.

Wie Gods nabijheid kan ervaren als “goed voor mij” zou met vrijmoedigheid kunnen vragen: “Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart, onderzoek mij, peil mijn gedachten.” Want zo dichtbij God, zo samen met God ben ik de beste mens die ik kan zijn.

**Yolanda Dreyer**

## **Gemeentenieuws**

### **Voorbedding:**

Wij dragen steeds Rina Knoester en Yolanda Grobler op in onze gebeden. Rina heeft geen zicht in haar rechter oog en dat maakt gebeuren zoals zelf rijden en boodschappen doen niet erg makkelijk. Wij bidden voor Rina en ook voor Mike, die steeds moeilijker beweegt en de kinderen die helpen met verzorgen.

Jolanda kreeg een terugslag met haar gezondheid en is opgenomen in het ziekenhuis om uit te zoeken wat er aan de hand is. Wij bidden voor Jolanda en haar man en kinderen en vooral haar moeder Martine Letterie die mantelzorger is.

PS – zie verderop een stukje door Ds. Arie van der Veer over voorbeden.

### **Niet vergeten:**

Op zondag 18 november is er GEEN EREDIENST, vanwege de Momentum 94.7 Cycle Challenge.

### **Datums in de agenda voor december:**

- **2 december** – 1<sup>e</sup> Advent en na afloop van eredienst, Sinterklaas viering boven in de zaal
- **9 december** – 2<sup>e</sup> Advent, eredienst om 10h00 in onze kerk, en 's avond om 17h00 Adventsdienst van JSA in Trinity Church bij Wits Universiteit. **Richard Steinmann vraagt zangers om mee te doen aan zanggroep voor deze dienst.** Van nu af aan iedere zondag na afloop van eredienst oefening bij het orgel met Richard.
- **16 december** – 3<sup>de</sup> Advent
- **23 december** – 4<sup>de</sup> Advent, 's ochtend geen eredienst om 10h00, Kerstzangdienst 's avonds om 7 uur
- **25 december** – 10h00 Kerst Dienst



ring van johannesburg

Gestig 5 Februarie 1958  
Predikant: Vakant

## nederlandssprekende gemeente

De Nederlandssprekende Protestantse gemeente in Johannesburg biedt al meer dan 50 jaar Nederlanders, Nederlandstaligen en andere belangstellenden een spiritueel *thuis* in de Maranatha kerk in Parktown. Onze gemeente heeft geen vaste kerkgrenzen. Lidmaten en belangstellenden komen uit heel Gauteng.

De gemeente heeft momenteel 120 lidmaten. Naast de Nederlandstaligen zijn er ook Afrikaans- en Engelssprekende lidmaten, en de betrokkenheid bij de gemeente kent een grote verscheidenheid aan kerkelijke achtergronden. Er is een actieve kern van gemeenteleden en belangstellenden die de gemeente en haar activiteiten organiseert. Het pastoraal team bestaat uit 2 deeltijdpredikanten onder leiding van prof dr Yolanda Dreyer, hoogleraar Praktische Theologie in Pretoria, samen met ds Carusta van der Merwe.

De gemeente maakt officieel deel uit van de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. De Maranatha kerk is geworteld in de Nederlandse Reformatorische traditie, open voor andersdenkenden en met ruimte voor wie elders in de Zuid-Afrikaanse Protestantse traditie geen thuis heeft; met een vrije liturgie en inclusieve theologie en actieve uitreiking voor een gemeenschap van barmhartigheid en groei in geloof. Meer dan de Nederlandse taal is de openheid en

oecumenische drive het bindmiddel en inspiratiebron van veel gemeenteleden en kerkbezoekers. En natuurlijk de Nederlandse gezelligheid.

De eredienst vindt elke Zondag om 10:00 uur plaats. Op een aantal kerkelijke feestdagen zoals Goede Vrijdag en Kerstfeest worden ook diensten belegd. Het Avondmaal wordt om de twee maanden gevierd. Iedere tweede Zondag van de maand is er koffiedrinken na afloop van de kerkdienst, boven in de zaal. Er is een koffiebar in de kerk tuin, voor en na afloop van iedere dienst. Bij aanvang van de eredienst komen de kinderen bijeen, om in een van de zalen, aan de Zondagschool of jongerenbijeenkomst deel te nemen.

De diaconie van de Maranatha kerk ondersteunt een verscheidenheid aan lokale projecten die "helpen waar geen helper is". De gemeente is een van de oprichters van de "Jan Smuts Axis" groep van kerken die gezamenlijk oecumenische projecten in Johannesburg organiseren. Regelmatige gemeenteactiviteiten zijn diverse Bijbelstudiegroepen en eenmaal per maand de Koffieclub voor Nederlandse ouderen. Ons kerkblad heet de Maranatha Mare is een 8 tot 10 pagina's tellend informatief kerkblad met meer dan alleen kerknieuws dat elke maand verschijnt. De kerk heeft een eigen website: [www.nlgemeente.co.za](http://www.nlgemeente.co.za).



## **Van de diaconie – Ondersteuningsraad Kerst Partijtje**

De afgelopen 2 jaar zijn wij betrokken geweest bij het Kerst partijtje voor de kinderen van de Ondersteuningsraad. Dit jaar doen we dat weer in samenwerking met de Midrand Gemeente, ook van de Ring van Johannesburg. We hebben weer een lijst van items die een pakje opmaken gekregen: tandenborstel en tandpasta, washandje en zeep, pakje jelly, pakje koekjes, pakje chips, kleine chocolade reep, pakje 2-minute noodles, zuigsnoepjes, pakje Jelly Tots, pakje soep, pakje rozijnen, pen, potlood, uitveger, scherpmaker en A5 Exercise boek.

In het verleden kregen wij altijd ook veel financiële ondersteuning en dan moesten we zelf de tekorten daarmee aanzuiveren. Dit keer is Hanja al vroeg aan het inkopen gegaan, op zoek na goede koopjes / aanbiedingen.

**Dit jaar vragen we niet om de spullen zelf, maar om een enkele financiële bijdragen om de kosten te dekken.** Met u bijdragen kunt u helpen om de genoemde artikelen aan te kopen, uw bijdragen aan mij of Hanja afgeven of gewoon in een gemerkte enveloppe in de deurcollecte doen. We hebben dit zo snel mogelijk nodig, maar uiterlijk tegen de 11de november graag.

Het partijtje vindt plaats op zaterdag 24 november 2012 bij de Newlands Gemeente waar de Ondersteuningsraad hun kantoren hebben. We hebben op die dag ook helpers nodig om toezicht te houden enz. We vragen mensen om te helpen van 9:00 tot 13:30. Wie geïnteresseerd is kunnen hun bij mij of Diana opgeven.

Graag hopen we weer op u getrouwe ondersteuning.

## **Sinterklaas**

Dit jaar hopen we Sinterklaas te vieren op zondag 2 december. We willen weer namen trekken zodat een ieder die er is iets klein krijgt. De namen ziet u dan binnenkort achter in de kerk, maar eerst willen we natuurlijk weten wie er zijn en wie er niet zijn, dus eerst komt er lijst die we graag hebben u voor ons in moet vullen. Terwijl u uw boodschappen doet kunt u vast in gedachten houden dat we cadeautjes zoeken onder de R40.

Groetjes van de diaconie,

**Rieneke Boer**

## **Zout en licht in Afrika**

Ongeveer 13 jaar geleden, na de dienst tijdens het koffiedrinken in de zaal, stelde Prof. Geysers de vraag: "Hoe zien jullie de toekomst van de Nederlandssprekende Gemeente?". Daarop volgde een discussie en verschillende meningen en standpunten werden geopperd.

Als we teruggaan in de geschiedenis dan zien we dat Nederland, dat kleine landje aan de Noordzee, op alle gebied over de gehele wereld bekend is. Het heeft een stempel afgedrukt op de Reformatie. Het Nederlandse volk was een godsdienstig volk. Op een bekend lied, gezongen door het Don Kozakkenkoor, hebben de Nederlanders hun eigen woorden gemaakt: "Wij zijn niet bang, voor niemand niet". Dat geldt steeds vandaag. Nederland moest altijd om zijn voortbestaan vechten. Als het geen oorlogen waren dan zeker tegen het water, Nederland's grootste vriend maar tevens zijn grootste vijand.

Juist Nederland heeft de Kaap gekolonialiseerd honderd jaar nadat Portugal twee kansen voorbij heeft laten gaan. Met de komst van Jan van Riebeeck, in 1652, zijn het de Nederlanders geweest die het Christendom hebben ingevoerd. De Nederlanders hebben op velerlei gebied, ook op het gebied van de godsdienst, een grote rol gespeeld in de Zuid Afrikaanse geschiedenis. Meer dan 50 jaar geleden is de Nederlandssprekende Gemeente gesticht hoofdzakelijk om Nederlandse immigranten op te vangen. Vandaag is het immigratiebeleid anders en de reden voor het voortbestaan van de gemeente is veranderd.

In Zuid-Afrika ziet het er thans niet goed uit. Zuid Afrika staat in de wereld bekend als een land met een hoge misdaad cijfer en veel mensen verlaten het land en een onbekende toekomst tegemoet. Maar deze gemeente blijft voortbestaan. Heeft de gemeente een nieuwe taak om te vervullen? In Mattheus 5:13-16 lezen wij dat Jezus spreekt over het zout en licht der aarde.

Zout was vooral van belang destijds toen er nog geen vrieskasten waren. Wij Christenen worden het zout der aarde genoemd omdat wij verondersteld zijn om de verrotting in de samenleving tegen te werken. Het kleinste kaarsje kan door alle duisternis in het heelal niet gedoofd worden. Dat kleine kaarsje blijft branden en de duisternis verdringen. Duisternis zelf kan dat kleine kaarsje niet uitdoven. Wij als Christenen moeten dat kaarsje zijn in de samenleving. Wanneer wij heel veel kaarsjes bij elkaar krijgen gaat het licht helder schijnen en dan wordt de duisternis verdreven.

Dit is de taak van de Nederlandssprekende Gemeente: om beweging te brengen en herleving – een echte Renaissance. Dit is misschien waarom we als gemeente blijven voortbestaan: om hier aan het zuidpunt van Afrika als zout te zijn en het licht van Christus helder te laten schijnen.

**Wim Kleiman**

*(artikel ingekort)*

## **Hij pleit voor ons**

Komende zondag wil ik in de diensten die ik leid, aandacht vragen voor het bidden voor elkaar. En daar hoort natuurlijk ook bij: bidden voor een ander. De ander die je niet kent, en die God niet dient.

Hoe kunnen we in de samenkomsten van de gemeente meer aandacht geven en meer plek aan het gebed?

En ook, hoe doen we dat thuis?

Bidden voor een ander is in de Bijbel een vast gegeven.

Abraham bad voor zijn neef Lot, maar ook voor de goddeloze stad Sodom. Hij nam er alle tijd voor. Mozes ging in de bres staan voor zijn volk. Het volk dat een gouden kalf had gemaakt en terug wilde naar Egypte. Van Daniël is ook bekend dat hij elke dag voor zijn volk in gebed ging.

Paulus leert ons dat gebed de eerste prioriteit is voor een christelijke gemeente. Hij noemt verschillende vormen van gebed, waaronder voorbede. Voorbede (of: intercessie) betekent letterlijk 'tussenbeide komen', of uitgaand van de Nederlandse vertaling: 'ervoor gaan staan'.

Abraham deed dat heel vrijmoedig. Was met het eerste antwoord van God niet tevreden. Mozes legde zich ook niet bij het oordeel van God neer. Je zou kunnen zeggen: wie voorbede doet, gaat tussen God en die ander instaan en zegt: "God, zij verdienen uw oordeel; U heeft alle recht om hen te straffen, maar als U hen straft, zult U eerst mij moeten straffen, want ik sta tussen U en hen in.'

Voorbidders zijn solidair.

Neem Daniël (Daniël 9) en Ezra (Ezra 9) en Nehemia (Nehemia 1). Die mannen namen geen afstand van hun volk, door te zeggen: dat stomme volk van mij heeft gezondigd en daar zitten wij nu mee..., maar ze namen verantwórdelijkheid voor hun volk: "Ik, mijn vaders en mijn volk hebben gezondigd...".

Er is, vergeleken bij vroeger, in onze diensten absoluut meer aandacht voor het gebed.



Wie de kerk binnenkomt, kan in een schrift zijn voorbede opschrijven. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Door jong en oud. Elke zondag. Bidden is meer geworden dan bidden voor hen, die naar het ziekenhuis gaan en danken voor wie uit het ziekenhuis zijn gekomen. Voor de diensten wordt gezamenlijk gebeden. En niet alleen door predikanten en ambtsdragers. In de dienst wordt door de predikant gebeden, maar ook door degene die dienst leidt.

Maar toch...?

Wat is het, als je het vergelijkt met het bidden van Abraham, van Mozes, van Daniël? Wat, als je het leven van de eerste gemeente er naast legt! Die kwam dagelijks bij elkaar voor gebed.

Weet je waar ik ook weer door getroffen werd? Door de beschrijving van Paulus in Romeinen 8 over het werk van Christus. Hij is gestorven voor ons, ja wat meer is, Hij is ook opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God. en...HIJ PLEIT VOOR ONS. Vanaf Zijn hemelvaart is Jezus onze voorbidder bij de Vader.

Het is geweldig te mogen weten dat Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Het is machtig dat Hij de dood heeft overwonnen. Maar is het niet fantastisch dat Hij in de hemel voor ons pleit!! Al tweeduizend jaar lang.

Het was dus niet een toevalligheid dat Stefanus toen hij stierf en de hemel voor hem openging, Jezus zag: staande aan de rechterhand van God! Zou de hemel nu opengaan dat zou hetzelfde beeld te zien zijn. Dat is namelijk Jezus werk. Dat is zijn positie.

Ik was op zoek naar liederen over dit onderwerp voor de diensten van zondagmorgen. Het viel me eigenlijk tegen. In liederen die de hemelvaart beschrijven kom je dit gegeven tegen. Maar er zijn er niet veel. Er zijn heel veel liederen op Jezus' dood en opstanding. Maar betrekkelijk weinig dat Jezus in de hemel voor ons bidt en pleit. En dat terwijl de eerste twee feiten zijn uit het verleden. MAAR JEZUS VOORBEDE GAAT NOG ALTIJD DOOR!

God zoekt voorbidders.

Ook in onze tijd.

Mensen die in de bres willen gaan staan voor de ander. In de bres staan voor een ander zoals Jezus dat deed en nog doet.

**Ds Arie van der Veer**

<http://www.eo.nl/blogs/arievanderveer/2012/10/23/hij-pleit-voor-ons/#more-4166>

## **What if the World were 100 people?**

The world population has now reached 7 billion people. This milestone inspired us to conduct research to update our statistics, and the changes over the past 5 years are remarkable. In 2006, only 1 person out of 100 would have had a college education-- today that number has jumped to 7 thanks in part to advances in higher education in Asia.

If the World were 100 PEOPLE:

50 would be female

50 would be male

26 would be children

There would be 74 adults,

8 of whom would be 65 and older

There would be:

60 Asians

15 Africans

14 people from the Americas

11 Europeans

33 Christians

22 Muslims

14 Hindus

7 Buddhists

12 people who practice other religions

12 people who would not be aligned with a religion

12 would speak Chinese

5 would speak Spanish

5 would speak English

3 would speak Arabic

3 would speak Hindi  
3 would speak Bengali  
3 would speak Portuguese  
2 would speak Russian  
2 would speak Japanese  
62 would speak other languages

83 would be able to read and write; 17 would not

7 would have a college degree  
22 would own or share a computer

77 people would have a place to shelter them  
from the wind and the rain, but 23 would not

1 would be dying of starvation  
15 would be undernourished  
21 would be overweight

87 would have access to safe drinking water  
13 people would have no clean, safe water to drink

<http://www.100people.org/index.php>

## *Het fluitketeltje*

*Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis,  
het keteltje staat op het kolenfornuis,  
de hele familie is uit,  
en het fluit en het fluit en het fluit: tiiúúút*

*De pan met andijvie zegt: Foei, o, foei!  
Hou eindelijk op met dat nare geloei!  
Wees eindelijk stil asjeblijf,  
je lijkt wel een locomotief.*

*De deftige braadpan met lapjes en zjuu  
zegt: Goeie genade, wat krijgen we nu?  
Je kunt niet meer sudderen hier,  
ik sudder niet meer met plezier!*

*Het keteltje jammert: Ik hou niet meer op!  
Het komt door m'n dop! Het komt door mijn dop!  
Ik moet fluiten, zolang als ik kook  
en ik kan het niet helpen ook!*

*Meneer en mevrouw zijn nog altijd niet thuis  
en het keteltje staat op het kolenfornuis,  
het fluit en het fluit en het fluit.  
Wij houden het echt niet meer uit... Jullie?*

auteur: Annie M.G. Schmidt

bron: Annie M.G. Schmidt, Het fluitketeltje. Em. Querido's Uitgeverij,  
Amsterdam 1992 (19de druk)

(opgedragen aan ma Sjanie, een van haar favoriete voorlees gedichten uit mijn jeugd – Ellen)

<b>Dienstrooster november 2012</b>		
	<b>4 november</b>	<b>11 november koffiedrinken</b>
<b>1</b>	E de Jong	N vd Eijkel
<b>2</b>	T van Wyk	KJ Leeuw
<b>3</b>	J de Jong	R Appel
<b>4</b>	H Kettner	W Strydom
<b>5</b>	P Reinten	K Strydom
<b>Begroeting</b>	V Vernede	M Letterie
<b>Bloemen</b>	E van der Kuil	N vd Eijkel
<b>Koffie</b>		I Pol J de Jong`
	<b>18 november</b>	<b>25 november dodenherdenking</b>
<b>1</b>	Geen eredienst Momentum 94.7 Cycle Challenge Wegen gesloten	C Reinten
<b>2</b>		J Smit
<b>3</b>		N Knoester
<b>4</b>		H Kettner
<b>5</b>		A Knoester
<b>Begroeting</b>		I Pol
<b>Bloemen</b>		C Reinten

## Agenda november 2012

<b>Zaterdag 3</b>	8h00 – 14h00	ORANJEHOFMARKT
<b>Zondag 4</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie Bijbelstudie Oost en Zuid
<b>Maandag 5</b>	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
<b>Dinsdag 6</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 8</b>	17h30	FINCOM
<b>Zondag 11</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
<b>Dinsdag 13</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 15</b>	10h00  19h30	KOFFIECLUB Jaarafsluiting/Kerstlunch Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
<b>Zondag 18</b>	GEEN DIENST	
<b>Dinsdag 20</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zaterdag 24</b>	9h00-13h30	Ondersteuningsraad Kerstpartijtje
<b>Zondag 25</b> <b>Dodenherdenking</b>	10h00	Eredienst Ds A Kuyper
<b>Dinsdag 27</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor

## Verjaardagen november 2012

<b>Donderdag 1</b>	Diana Kruger	082 802 5403
<b>Donderdag 1</b>	Rendum Venter	011 865 4394
<b>Dinsdag 6</b>	Elma van der Kuil	011 894 2556
<b>Dinsdag 13</b>	Pieter de Haas	011 465 6363
<b>Donderdag 15</b>	Rieneke Boer	011 704 1840
<b>Zaterdag 17</b>	Mary Klaassen	011 680 6669
<b>Zaterdag 17</b>	Bernard vd Kuil	011 478 1082
<b>Zaterdag 17</b>	Bianca Reinten	012 205 1437
<b>Zaterdag 17</b>	Alex Reintjes	011 822 2878
<b>Dinsdag 20</b>	Alexis Blaauwhof	011 969 2071
<b>Dinsdag 20</b>	Rob Calmer	011 648 6001
<b>Zondag 25</b>	Ineke de Jong	011 453 8928
<b>Maandag 26</b>	Richard Steinmann	011 234 5857

## MARANATHA KERK

Webadres	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
Facebook	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
Straatadres	Sherborneeweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 <a href="mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za">yolanda.dreyer@up.ac.za</a> <b>Ds Carusta van der Merwe</b> 082 554 7715 <a href="mailto:carusta@gmail.com">carusta@gmail.com</a>
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 <a href="mailto:nlgemeente@mweb.co.za">nlgemeente@mweb.co.za</a>
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 <a href="mailto:vdkuil@iafrica.com">vdkuil@iafrica.com</a>
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 <a href="mailto:hanja.kettners@vodamail.co.za">hanja.kettners@vodamail.co.za</a>
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 <a href="mailto:marcovw@mweb.co.za">marcovw@mweb.co.za</a>
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 <a href="mailto:steinmann@absamail.co.za">steinmann@absamail.co.za</a>